

DE WINTERDIJKER

Jaargang 37 • nummer 1 • APRIL 2024



Anne Verduijn:
*Als je je werk met liefde doet,
krijg je dat ook terug*



”

CEES STIJNEN

De toekomst van de
ouderenzorg is thuis

Van de redactie

De wintermaanden liggen weer achter ons, het voorjaar is aangebroken. Overal om ons heen zien we de bloemen, tulpen en narcissen weer opbloeien. We hebben de Kerstdagen gehad, Goede Vrijdag, Pasen en zo snelt het leven aan ons voorbij. We hebben het lijden en sterven van de Heere Jezus mogen herdenken. Dat de betekenis hiervan voor ons het voornaamste in het leven mag zijn en dat we kennis mogen hebben aan de tekst uit Fillipenzen 3, waar staat: "Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijden, Zijn dood gelijkvormig wordende", (Fillip. 3:10).

In deze uitgave van de Winterdijker kunt u de activiteiten en het nieuws lezen van de Steunstichting. Ook is er een beeldverslag van een werkdag van onze opleidingscoördinator. De heer Cees Stijnen heeft recent een lezing gegeven over de toekomst van de ouderenzorg. In deze Winterdijker blikken we hierop terug. Hij benadrukt hoe bevoorrecht de reformatorische ouderenzorg is met hun vele vrijwilligers en mantelzorgers. In de rubriek Identiteit kunt u lezen wat de pastoraal medewerker in Huize Winterdijk doet en de architect vertelt over het proces rondom de grondige verbouwing van de Tuinvleugel.

Veel leesplezier toegewenst!

Erica Bakker



In dit nummer

- 03 Meditatie
- 05 Van de bestuurder
- 07 Bericht van overlijden
- 08 Beeldverslag
Een dag met Carola de Jong
- 10 Verhaal van de vrijwilligers
Gerrie Bremmer
- 12 Achtergrond
Ontwikkelingen in de ouderenzorg
- 15 Nieuws van de Steunstichting
- 19 Levensverhaal
Familie Visser
- 22 Identiteit
Luisterend oor van de pastoraal
medewerker
- 24 Actualiteit
Het verhaal voor de verbouwing
- 26 Prikbord
- 28 Medewerkster aan het woord
Anne Verduijn

HUIZE
Winterdijk

MAGAZINE DE WINTERDIJKER

Jaargang 37, nummer 1,
april 2024. Oplage 8.250 ex.

Dit magazine wordt gestuurd aan alle abonnees van De Wachter Sions en daarnaast aan bewoners, personeel en vrijwilligers van Huize Winterdijk. Op aanvraag kunt u een Winterdijker opgestuurd krijgen. Mailt u dan naar: receptie@huizewinterdijk.nl

UITGAVE VAN

Steunstichting
Vrienden van Winterdijk
Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda
T. 0182 - 68 00 00
E. receptie@huizewinterdijk.nl

ADVERTENTIEVERKOOP

E. advertenties@huizewinterdijk.nl

REDACTIE

Cor van de Craats, Jeroen van der Laan
en Erica Bakker- Maas, Janie de Jong

EINDREDACTIE

Jeroen van der Laan

FOTOGRAFIE

Jeroen van der Laan: pagina 8-11,19-21,
Cees van der Wal: pagina 13,
overige Huize Winterdijk of privé beelden.

VORMGEVING & PRODUCTIE

Vanderperk Groep, Groot-Amers

GIFTEN

Deze brochure wordt u kosteloos toegezonden. Eventuele giften kunnen overgemaakt worden naar rek.nr. NL87INGB0005522313

t.n.v. Steunstichting Vrienden van Winterdijk.

De steunstichting heeft de ANBI status, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID

Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door fouten in de redactie of advertenties. Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

TESTAMENTAIRE BESCHIKKINGEN

Indien u Huize Winterdijk wilt gedenken door middel van een legaat kan dat door dat te bestemmen (eventueel met vermelding van bestemming) ten name van de zorgstichting van Winterdijk, rek.nr.: NL98INGB0693662328, gevestigd te Gouda. Huize Winterdijk heeft een ANBI-status.

WEBSITE HUIZE WINTERDIJK

Op de website vindt u algemene informatie over Huize Winterdijk, maar ook hoe u zich kunt opgeven voor een woning. Tevens kunnen toekomstige medewerkers die willen solliciteren hier de nodige informatie vinden.

www.huizewinterdijk.nl

Prediking ná de heilsfeiten

UIT: Hij moet wassen, Ds. F. Mallan



De leiding des Heeren met de discipelen blijft de ware Kerk des Heeren van vandaag niet onbekend. Wel is waar dat we nu achter de heilsfeiten mogen staan, maar hoe arm is de prediking waarin men van geen wenende Maria's aan het lege graf meer schijnt te weten, omdat voor ons nu eenmaal vast staat dat Christus uit de doden is opgestaan. Zouden er dan nu geen 'Thomassen' meer in de banden van het ongeloof verstrikt zitten, die met niet minder te bevrijden zijn dan met een rechte kennis van Christus en de kracht van Zijn opstanding? Zou het voor de ziel niet nodig zijn om de betekenis van de heilsfeiten door de toepassing van de Heilige Geest bevindelijk te leren verstaan? Het zal Kerstfeest, het zal Goede vrijdag, het zal Paasfeest, Hemelvaartsdag en Pinksteren in ons leven moeten worden. En in die weg, die de ziel tot nadere kennis van het werk der zaligheid brengt, zal het nu ook nog gelden dat God het ene wegneemt om het andere ervoor in de plaats te stellen. Dan kan men het met al wat er gebeurd is niet meer doen. Dan tast men met alle verkregen weldaden als een blinde aan de wand. Laat ons van die zuivere heilsorde, zoals God die Zijn volk in de afzonderlijke toepassingen van de door Christus verworven

”

“Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd: zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.”



➤ Kerkgebouw GGiN te Nieuwaal

heilsweldaden leert kennen, toch nimmer in de prediking afwijken. Dit bewaart ons voor beschouwende redeneringen waar velen grote christenen mee zijn geworden, zonder dat de kroon eens recht omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd is. Van de bekommelingen van de ziel, om meer van Christus te mogen leren kennen, wil men dan niet horen. Ze geven teveel toe aan hun ongelof en hebben maar te geloven dat Christus hen van God gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing. Maar nee, die zielen kunnen het niet aannemen, als ze het niet uit de hemel gegeven wordt. Voor de rechte kennis van de heilsweldaden

door Christus verkregen, moet plaats worden gemaakt in de ziel. En zeker, we kunnen ook ongemerkt de ziel een grond geven in de bekommeling. De rechte prediking is erop gericht om alle gronden buiten Christus te ontnemen. Ze zoekt de ziel uit alle schuilplaatsen van valse rust uit te drijven en heen te leiden naar Christus en die zo noodzakelijke kennis van een Drieëinig God. De rechte prediking houdt er rekening mee dat er vaders, jongelingen en kinderen zijn. Vandaar dat er in die prediking melk voor de zuigelingen en vaste spijs is voor hen die in Gods Woord genoemd worden de sterken en de volmaakten.

”

Het zal Kerstfeest, het zal Goede vrijdag, het zal Paasfeest, Hemelvaartsdag en Pinksteren in ons leven moeten worden.

Van de bestuurder

TEKST Cor van de Craats

Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij. (Deut. 32:4)

Nogmaals werken

In de vorige uitgave van de Winterdijker schreef ik over werken en werk aan de winkel. En dat het werk dat we in Huize Winterdijk met elkaar en voor onze ouderen mogen doen goede voortgang mag hebben. Deze voortgang meten we aan de hand van de vorderingen op een meerjarenbeleidsplan. De naam zegt het al, beleid en dat over meerdere jaren. Het is onze plicht om daarover na te denken; waar staan we en waar gaan en willen we naar toe en wat komt er in de ouderenzorg op ons af. Ik kom daar aan het einde nog op terug.

Het werken in Huize Winterdijk doen we vanuit de grondslag de Bijbel en onze identiteit. Op een zangavond die onlangs voor onze bewoners georganiseerd is, heb ik gezegd dat we dit moeten bewaren en bewaken en dat we dankbaar moeten zijn dat dit alles ons nog gegeven wordt. Het is de Heere die het ons allemaal geeft. Anderzijds wordt het van de organisatie gevraagd om met elkaar na te denken over toekomstige ontwikkelingen.

Op die avond kwam in het openingswoord aan de orde dat de ontferming en grote zorg van de Heere Jezus terwijl Hij aan het kruis hing, er voor zijn moeder was. En in dat verband de zorg die er aan onze ouderen in hun noden gegeven mag worden.

Wat het werken betreft staat het bestuur van de Steunstichting niet stil. Op dit moment wordt er nagedacht over de organisatie van een familiedag/verkoop in het najaar. Daarnaast zal binnenkort bekend worden dat u donateur kunt worden. Ik hoop dat u dit wilt worden en jaarlijks financieel wilt bijdragen voor hun en ons werk.

De interne verbouwing voor de komst van de nieuwe verpleegafdeling is

gestart. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de eerste bewoners er hun intrek zullen kunnen nemen. U begrijpt dat hierbij veel komt kijken en er veel nodig is om de afdeling in te richten. Hieraan wil de Steunstichting ook hun financiële bijdrage geven. U weet wat er allemaal nodig is als er een huis ingericht moet worden. Voor de nieuwe afdeling geldt dit nog meer. Denk aan de inrichting van de huiskamer, de keuken, de gangen en de kamers. Er is behoefte aan meubels, decoratie, een labyrintfiets, een orgel, Bijbels, psalmboeken enz. enz. Wilt u ons iets schenken laat het mij weten! Wilt u dit financieel ondersteunen, maak uw geld dan over naar de Steunstichting.

Terugkomend op het meerjarenbeleidsplan en wat de toekomst betreft. Onlangs hadden we in Huize Winterdijk een bijeenkomst met alle raden en het managementteam. Daar werd door professor dr. J.J. Polder een beeld geschetst van de dubbele vergrijzing die op ons afkomt, het tekort aan medewerkers en vrijwilligers en het overheidsbeleid. De heer Weststrate, lid van de Identiteitsraad stelde de vraag: wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Hij gaf aan: wij kunnen onze zorgen en noden hebben, maar er is nog iets Hogers! Het is de Heere Die alles bestuurt en regeert. Ik voeg

toe hetgeen in het lied van Mozes in Deuteronomium 32 vers 4 staat: Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.

Dat alles wat mag plaatsvinden in Huize Winterdijk in Zijn werk begrepen mag zijn. Dan houdt ons werken op en gaat het over in het aanbidden van DAT werk.



Rondje VAN SCHULP

7 Schulp sappen met sapglas



Ook in Bio variant

De nieuwe Rondjes van Schulp zijn verkrijgbaar bij vers-speciaalzaken, natuurvoedingswinkels, boerderijwinkels en in onze webshop.

Schulp Vruchtensappen | Zandpad 76 Breukelen
0346 - 25 96 30 | schulp.nl



pl
PORT LAVANDE
exclusieve mode

Nieuwe Collectie

webshop & info
www.portlavande.com



TECHNOLOGY WITH A SMILE

Barth Installatietechnik is een proactieve installateur met een passie om bedrijven te ontzorgen. Wij creëren, onderhouden en inspecteren installaties in alle soorten gebouwen. Elke dag weer bewijzen onze medewerkers dat hun liefde voor techniek in combinatie met klantgerichtheid de meest tevreden klanten oplevert.

Waterinstallaties en elektrotechnische installaties hebben geen geheimen voor de specialisten van **Controlscope**. Dagelijks controleren wij of installaties voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en brengen wij als onafhankelijke inspecteurs advies en rapporten uit aan bedrijven in het binnen- als buitenland.

Kijk op barthinstallatietechnik.nl & controlscope.nl voor meer informatie.



Gedicht

1. O God, ontzaglijk Alvermogen,
Die, met in 't binnenst vlamvend ogen,
bij 't henenwent'len van de tijd,
terwijl Gij steeds Dezelfde zijt,
ver boven alle hemelkringen,
de keer en weêrkeer aller dingen,
naar 't plan bewogen van Uw Raad,
met heil'gen lankmoed gadeslaat!

2. Hebt Gij, geduchte God der goden!
in heilbeloften en geboden
alzo bekend gemaakt Uw lof
aan broos, en zwak, en zondig stof?
Zie met ontfermend ingewanden
op 't maaksel neder van Uw handen,
daar 't als het gras des velds verkwijnt,
daar 't als een schaduwbeeld verdwijnt!

3. Daar is behoud'nis in de wonden
van 't Offerlam, door U gezonden,
van dien Emmanuël, gebaard
tot vreugd van hemel beid' en aard!
Die, op de achtste dag besneden,
aan 't kruishout bloedig heeft geleden!
en voor de schuld, door ons begaan
de laatste penning heeft voldaan!

4. O! mag die hoop ons hart verblijden,
en naderen wellicht de tijden,
dat Uw genadig machtbevel
Uw Sion wederom herstell'?'
Leer slechts Uw knechten om haar stenen
met smart'lijk welgevallen wenen,
Geef medelijden met haar gruis!
Zo is er hoop door Christus' kruis!

5. Ja! om Uws zelfs wil, Heer der Heren!
Bekeer ons, dat we ons tot U keren!
Ach! is er voor dat Israël
nog redding mogelijk en herstel,
't zal zijn door kracht, noch machtberoeming,
en (weg onzaalge schuldverdoeming!)
door werken, noch gerechtigheên,
maar door Uw Heilgen Geest alleen!

6. Ja, komen zullen deze tijden
van licht en heerlijkheid na lijden, –
doch bij geen enig volk bepaald, –
als 't heil opnieuw uit Sion straalt,
Gods kennis 't aardrijk overdekken,
Zijn stem de doden op zal wekken.
Waak op, gij wereld! Christenen, waakt!
Want ziet! de Koning-zelf genaakt!

Isaac Da Costa. Wijs: Psalm 46

Overlijden Erica Oostdijk

Op dinsdag 20 februari bereikte ons het intens verdrietige bericht dat Erica Oostdijk, werkzaam in Het Huis, onverwachts was overleden. Dit sterven heeft ons als organisatie diep getroffen. Zowel bij onze bewoners als onze medewerkers nam Erica een gewaardeerde plaats in. De liefde van Erica tot het werk en haar kennis en kunde mochten in de periode die zij in Huize Winterdijk werkzaam was ons tot voorbeeld zijn. Zelf was zij hierin bescheiden. Tijdens een bijeenkomst met bewoners en medewerkers hebben we bij haar overlijden stilgestaan. Onze gedachten zijn bij haar ouders en haar verdere familie.

Met diepe verslagenheid namen we kennis van het ontstellende bericht dat geheel onverwachts is overleden onze medewerker en collega

Erica Oostdijk

in de leeftijd van 24 jaar.

Erica werkte sinds 1 december 2022 als oproepkracht in Huize Winterdijk, in de functie van Helpende Plus in Het Huis en Het Bakken. We verliezen in haar een goede en lieve collega.

Wij wensen haar familie en allen die van haar hielden van harte de nabijheid en troost van de Heere toe in dit grote verlies.

Namens MT en collega's van Huize Winterdijk:

C. van de Craats, Bestuurder en
Lianne Dammers, Manager Zorg
Celine van Dijk, Teamcoördinator Het Huis en
Edine Koole, Teamcoördinator Het Bakken

Gouda, 19 februari 2024

08

Een werkdag van Carola de Jong

Iedere uitgave brengen we de werkdag van een medewerker in beeld. Deze keer liepen we mee met Carola de Jong. Zij is verpleegkundig opleidingscoördinator. Dit houdt in dat ze medewerkers die een opleiding volgen, begeleidt naar de eindstreep.



1

Op een dag komen er veel mailtjes binnen die om een reactie vragen.

Carola geeft coaching aan een leerling die de opleiding tot verpleegkundige volgt.

2



3

Uitleg geven over het leerplein behoort bij haar werkzaamheden.





4

Het onderhouden van contacten met leerlingen is één van haar kerntaken.



5

Samen met een leerling die de opleiding tot helpende volgt, bespreekt ze hoe ze het beste haar handelingen kan toetsen.



6

Met diverse afdelingen heeft ze regelmatig overleg, waaronder met de teamleiders en afdeling personeelszaken.



7

Carola onderhoudt ook contacten met de school waar leerlingen de opleiding volgen. Het meest is dit met het Hoornbeek College in Gouda.

De vrijwilliger en werknemer die ook in Winterdijk woont

Appartement 23 werd bewoond door het echtpaar Bremmer. Tot begin van dit jaar. Toen overleed de man van mevrouw Bremmer- de Vries. Ze waren op relatief jonge leeftijd gaan wonen in Huize Winterdijk gezien de gezondheidssituatie van meneer Bremmer. Ernstig nierfalen bracht hem drie keer per week in het ziekenhuis voor dialyse. “We zijn hier op 4 januari 2020 komen wonen en exact vier jaar later overleed mijn man.” Het laatste jaar zorgde ze volledig voor haar man. “Dat was zwaar, omdat hij veel pijn had. Maar we zijn heel goed geholpen door de zorgmedewerkers hier. Ook toen hij overleed, hebben we veel steun ervaren.” Ze deed altijd al vrijwilligerswerk maar sindsdien heeft ze ook een kleine baan in Huize Winterdijk. “Ik wil iedereen het vrijwilligerswerk sterk aanbevelen.”



De 66-jarige bewoner ervaart Winterdijk als een fijne omgeving. “Mijn schoonmoeder heeft hier gewoond en we kwamen ook jaarlijks op de verkoping. Dit was altijd een soort van familiereünie.” Stilzitten wil mevrouw Bremmer niet graag. Daarom is ze al jaren vrijwilliger op het Hoornbeeck College in Gouda. “Dat is een andere omgeving met heel veel jongeren. Daar geniet ik echt van.” Maar sinds enige tijd is ze ook vrijwilliger in Winterdijk. Zo is ze elke maandag te vinden op de afdeling IJsselstroom waar ze samen gaat eten met de bewoners. “We gaan dan ook naar buiten. Ik heb een klein tuintje gemaakt waar we tomatenplantjes en radijsjes hebben gepoot. Samen met de bewoners ben ik daar dan bezig.” Ook speelt ze om de paar weken op zondag orgel op afdeling Het Bakken. “Dit is heel dankbaar werk”. Daarnaast brengt ze iedere zondag soep rond bij alle bewoners. “Zeker nu ik alleen ben is dit een hele goede bezigheid.”





”

Het geeft mij voldoening dat je iets kunt betekenen voor anderen, dat geeft blijdschap

Baan

Bijzonder is dat ze recent ook een betaalde baan heeft gevonden. “Ik ben aangenomen voor de functie van gastvrouw. Dit is een nieuw project waarbij we bewoners ontvangen, gezamenlijk eten, zingen, verhalen voorlezen en een spelletje doen. Ik vind het heel bijzonder dat ik op mijn leeftijd nog een baan heb kunnen krijgen voor twee dagen in de week. Dit stemt mij tot dankbaarheid en we zeggen de Heere hier dank voor.” Gerrie Bremmer doet het vrijwilligerswerk graag. “Het geeft mij voldoening dat je iets kunt betekenen voor anderen, dat geeft blijdschap. Ik wil iedereen dan ook het vrijwilligerswerk aanbevelen. Ik hoop echt dat er nog wat vrijwilligers bijkomen.” Door het vrijwilligerswerk ziet ze ook dat er veel bewoners ontvallen zijn door de dood. “Dat vliegt me wel eens aan, omdat sterven wel God ontmoeten is. Daar staan we altijd te weinig bij stil.”



De toekomst van de *ouderenzorg is thuis*

De zorg is altijd in beweging. Lang geleden werden ouderen vooral verzorgd door hun kinderen. Later kwamen er verzorgingshuizen. Nu wil de overheid weer dat ouderen vooral thuis blijven wonen en daar de zorg krijgen die ze nodig hebben. Om op deze ontwikkelingen voorbereid te zijn, hield Cees Stijnen pas een lezing in Huize Winterdijk. Met hem blikken we terug op deze lezing en diepen dit onderwerp verder uit. “Samenwerking tussen reformatorische zorginstellingen is wel een noodzaak. Het verbinden en delen van onze kennis is nodig. De reformatorische zorginstellingen putten ook uit dezelfde personele bronnen, samen moeten we de schaarste optimaal inzetten.”

Voor de meeste mensen in Huize Winterdijk is Cees Stijnen geen onbekende. Zijn schoonouders wonen er, hij kerkt in de gemeente aan de Gerbrandyweg en hij zat enige tijd in de Raad van Toezicht van Huize Winterdijk. Hij is werkzaam als manager beleid, kwaliteit en veiligheid bij Cedrah. In deze functie houdt hij zich bezig met veilige zorg, de inhoud en de vorm van de zorg en duurzaamheid. De afdeling Kwaliteit en Veiligheid van

Cedrah wordt regelmatig door Huize Winterdijk om advies gevraagd. “Dit betekent niet dat Cedrah antwoord op alle vragen weet, maar samen sta je sterk.” Winterdijk kent hij ook van binnen. “Bijna wekelijks kom ik bij Huize Winterdijk om mijn schoonouders te bezoeken. Wanneer je er bent, dan loopt je altijd bekenden tegen het lijf. Zowel cliënten als medewerkers van Huize Winterdijk. Er is altijd wel wat te vertellen en soms te helpen. Onlangs was er een lift defect, dus mocht ik een beperkt mobiele cliënt van de 5e etage naar beneden begeleiden. Nu ben ik al 40 jaar BHV’er en dan komen sommige vaardigheden goed van pas.”

Zorgvraag

Onlangs hield Stijnen op verzoek van de vrijwilligersorganisaties van de Goudse kerken een verhaal over de veranderingen in de zorg. Zijn belangrijkste boodschap was dat er sprake is van een snelgroeiende zorgvraag die met eenzelfde aantal – of minder

– zorgverleners moeten worden ingevuld. “Een deel van de werkzaamheden kan vervangen worden door inzet van technologische innovaties. Een belangrijk deel van de taken die nu door zorgverleners gedaan worden, zullen overgenomen moeten worden door het netwerk van de cliënten. De overheid heeft hiervoor het wettelijke Kader Passende Zorg gemaakt. Hierin wordt er vanuit gegaan dat zorgvragen van een cliënt eerst opgelost worden door de cliënt zelf, lukt dat niet dan door middel van hulp uit het netwerk van de cliënt en inzet van technologie en als dat allemaal niet mogelijk is dan kan zorg geleverd worden door een zorgprofessional. Je kunt stellen dat iedereen jarenlang gewend was om verzorgd te worden. Nu komt de familie of het netwerk veel meer in beeld.” Cees Stijnen benadrukt hoe bevoorrecht de reformatorische ouderenzorg is. “Er zijn veel betrokken familieleden en vrijwilligers. Hier moeten we echt zuinig op zijn.”

”

Er zijn veel betrokken familieleden en vrijwilligers. Hier moeten we echt zuinig op zijn

Thuis

De centrale stelling van Stijnen is dat de toekomst van de ouderenzorg vooral thuis is. Hij legt uit dat de komende vijftien jaar het aantal ouderen verdubbelt. “Daarvoor is passende huisvesting nodig. Echter, voordat de meeste voor ouderen geschikte woningen er zullen staan, is deze vergrijzingsgolf weer voorbij. De kwetsbare medemens moet daarom blijven wonen waar men woonde en alleen de noodzakelijke zorg mag gegeven worden en dan het liefst via zorg-op-afstand. Daarvoor moeten we appartementencomplexen bouwen waarin ook thuis intensieve zorg kan worden geleverd. Daarmee lijken we terug te gaan naar de bejaardentehuizen van vroeger.” Toegepast op de situatie van Huize Winterdijk benadrukt de 64-jarige Gouwenaar dat deze organisatie van blijvende waarde zal blijven. Wel is er behoefte aan een gebouw waar verpleeghuiszorg gegeven kan worden. Deze intramurale zorg - zorg in een instelling - zal er voornamelijk zijn voor cliënten met de ziekte dementie. Deze ziekte gaat regelmatig gepaard met dwaalgedrag en gedragsproblematiek. Een groot deel van deze mensen kan niet meer veilig thuis wonen en komt in aanmerking voor intramurale psychogeriatrische zorg. Wel is dit in het huidige gebouw moeilijker te realiseren.”

Arbeidskrachten

De vraag rijst of het realistisch is wat de overheid wil. Stijnen is hier duidelijk over. “Doorgaan op dezelfde weg is onrealistisch. Hiervoor is het geld er niet, de arbeidskrachten zijn er niet en bouwprogramma's zijn niet rendabel. Je mag ook kwetsbare medemensen niet aan hun lot overlaten. Daarom moet de ouderenzorg veranderd worden. Inzetten van technologische innovatie helpt, maar lang niet genoeg. Hulp vanuit het netwerk van de cliënt is absoluut noodzakelijk.” Maar is het dan zo dat dezelfde kwaliteit kan worden geboden als de ouderen lang thuis blijft wonen? Cees Stijnen denkt van wel. “Je ziet nu in onze achterban, ook in de thuissituatie, dat er een actieve kerkelijke hulpverlening is. Samen met kennis delen vanuit intramurale zorg en het versterken van vaardigheden van mantelzorgers kan dit een betere situatie opleveren dan iemand te verhuizen naar een intramurale woonzorgvorm. Maar passende zorg is maatwerk en is zoeken naar de juiste balans. Daarin hebben we te maken met schaarste. Er zijn te weinig zorgverleners. Iemand die onze identiteit niet deelt zei tegen mij: Cees, het verdelen van schaarste is ook een Christelijke opdracht. Dat heeft mij veel te denken gegeven.” Een belangrijke vraag is of er ook een ethische kant aan deze veranderingen zit. Wat moeten we hiervan vinden uit christelijk oogpunt? “De plannen die er nu liggen zouden ook juist christenen moeten aanspreken. Denk dan aan meer familieparticipatie. Maar ook meer samenwerken



tussen reformatorische zorginstellingen is een noodzaak. Het verbinden en delen van onze kennis is nodig. De reformatorische zorginstellingen putten uit dezelfde personele bronnen, samen moeten we de schaarste optimaal inzetten. Ook hoop ik dat jonge mensen nog vaak voor de zorg zullen kiezen. Het is een prachtig vak, waarin je liefde kunt delen.”

Vorbereiden

Hoe kunnen ouderen en hun kinderen zich voorbereiden op deze verwachte veranderingen? “Het begint met samen nadenken over ouder worden. De NPV heeft mooie brochures om het gesprek hierover aan te gaan. Vervolgens is het heel belangrijk samen vast te leggen welke wensen en verwachtingen men heeft in en over de laatste fase van het leven. Wel of niet behandelen, welke behandelingen wel en welke niet. Dan is het belangrijk met elkaar te bespreken en schriftelijk vast te leggen wie wettelijk vertegenwoordiger wordt als één of beide ouders wilsonbekwaam worden. Het in kaart brengen van het sociaal netwerk rond de ouders kan helpen om een goede balans te krijgen in de hulp vanuit het netwerk. En het samenstellen van het levensverhaal van de ouders is erg helpend. Latere zorgverleners krijgen via het levensverhaal een beeld wie de cliënt is en het is vaak een aangrijpingspunt om met elkaar in gesprek te komen. We hadden zo'n levensverhaal in boekvorm voor mijn moeder gemaakt. Moeder is de laatste weken van haar leven opgenomen geweest in één van de zorgkamers van Huize Winterdijk. Haar levensverhaal lag naast haar bed en het heeft tot mooie en intensieve gesprekken geleid met de zorgmedewerkers van Huize Winterdijk.” Stijnen concludeert dat de ontwikkelingen niet stil staan en ieder een verantwoordelijkheid heeft om



Werken in Huize Winterdijk?

Wij hebben diverse vacatures beschikbaar voor zowel zorggerelateerde functies als administratieve en operationele functies. Bekijk het actuele aanbod via de website: werkenbijwinterdijk.nl of scan de QR-code! Durf jij het aan? *#daarzorgikvoor*

Dagbesteding De Oever

Van harte welkom bij onze dagbesteding voor onder andere ouderen in de beginfase van dementie. Een gezellige, sfeervolle ontmoetingsplek waar we de bezoekers op een zinvolle wijze invulling geven aan de dag door middel van activiteiten gericht op het individu en op de groep.

Het vervoer van en naar Huize Winterdijk wordt geregeld.



Benieuwd naar de mogelijkheden?
Bezoek onze website of bel 06-57610307.

Meer informatie?

- Winterdijk 8, Gouda
- 0182-680000
- info@huizewinterdijk.nl
- www.huizewinterdijk.nl

Volg ons op social media

- [huize_winterdijk](https://www.instagram.com/huize_winterdijk)
- [Huize Winterdijk](https://www.linkedin.com/company/huize-winterdijk)



Nieuws van de *Steunstichting*

Het blad dat u nu in handen hebt, wordt uitgegeven door de Steunstichting 'Vrienden van Winterdijk', afgekort tot de Steunstichting. Deze is opgericht voor het genereren van een extra geldstroom en staat los van Huize Winterdijk. Als Steunstichting willen we extra activiteiten genereren voor activiteiten die niet gesubsidieerd worden door de overheid, of niet passen binnen de begroting van Huize Winterdijk. Een deel van de inkomsten verkrijgen we uit de winkel, een ander deel krijgen we uit activiteiten en sponsoring door onder andere ondernemers.

Het bestuur wordt gevormd door de heer A. Krijgsman (voorzitter) de heer L. Bakker (waarnemend voorzitter), de heer W.B. Eijkelboom (penningmeester), de heer J. Roos (waarnemend penningmeester) en de heer P. de Wit (contactpersoon voor de winkel).

De steunstichting exploiteert onder meer de winkel, geheel gerund door vrijwilligers en regelt de jaarlijkse verkoop die dit jaar D.V. zaterdag 21 september 2024 gehouden zal worden. Dit biedt volop gelegenheid tot contacten met de onze achterban.

In deze Winterdijker doen we verslag van de diverse activiteiten ten behoeve van Huize Winterdijk. Daarnaast treft u een overzicht van giften van particulieren, kerken en andere instanties/bedrijven.

Onze ouderen mogen in een vertrouwde omgeving hun laatste levensfase beleven. Om dat ook in de toekomst te kunnen waarborgen hebben wij uw steun nodig.

A. Krijgsman, voorzitter



Concrete doelen

De gelden die we ontvangen voor de Steunstichting worden/werden besteed aan:

- financieren pastoraal medewerkers
- structurele bijdrage tweede nachtzuster
- realisatie en inrichting van een buitenterras
- aanschaf fietslabyrint (zie verder in dit artikel)
- investering in een nieuw omroepsysteem waarmee onder andere kerkdiensten gevolgd kunnen worden

Fietslabyrint

Vrijdag 19 januari 2024 werd in de Benedenzaal van Huize Winterdijk een zgn. fietslabyrint geïnstalleerd en 'onthuld' door Leen Bakker en Pleun de Wit en van de Steunstichting aan cliënten en bewoners. Daarna mocht mevrouw Moree de fiets de fiets als eerste in gebruik nemen.

Een fietslabyrint is een fiets + scherm waarmee interactieve fietstochten gemaakt kunnen worden door steden en natuurgebieden. Onze bewoners komen daardoor in beweging en door de vertrouwde beelden op het scherm worden zij gestimuleerd om door te gaan met fietsen.

We hebben de fiets bewust in de Benedenzaal gezet, zodat iedereen er gemakkelijk gebruik van kan maken.

Gemeentemaaltijd GGIN Gouda Gerbrandyweg en Stationsplein



Op 10 februari 2024 organiseerden de jongeren van de JV's (16+ van Stationsplein en de -20 van de Gerbrandyweg) een gezamenlijke gemeentemaaltijd. De jongeren bundelden hun krachten om een heerlijk menu klaar te maken. De opbrengst van de avond was voor de Steunstichting van Huize Winterdijk. Wij hebben met elkaar een bedrag van € 4.000 opgehaald.

Worstenactie

De leerlingen van de Eben Haëzer-school in Barneveld hebben heel goed hun best gedaan om zoveel mogelijk rookworsten te verkopen ten behoeve van Huize Winterdijk. Samen met de voorzitter van de Steunstichting heeft onze bestuurder het prachtige bedrag van € 10.150 symbolisch in ontvangst genomen. Hartelijk dank ook vanaf deze plaats!



Zangavond

ten behoeve van Winterdijk

Zaterdagavond 23 maart 2024 was het een drukte van belang bij de kerk van de GGiN Gouda Gerbrandyweg. Organist Arthur en zijn vader Jan de Jong organiseerden een Psalmzangavond waarvan de opbrengst bestemd was voor de Steunstichting. De avond werd geleid door ouderling Rozendaal, tevens lid van de Identiteitsraad van Huize Winterdijk. In zijn openingswoord legde hij aan de hand van de geschiedenis in Johannes 19: 17-27 de verbinding tussen de zorg in Winterdijk en de zorg van de Heere Jezus voor Zijn moeder aan het kruis. Onder begeleiding van Arthur de Jong werden de Psalmen uit volle borst meegezongen, onder andere ook door de bovenstemgroep 'Op hoge toon' van Waddinxveen. Onze bestuurder, Van de Craats, lichtte toe waarom identiteitsgebonden zorg zo waardevol is, en hoe we daar met elkaar handen en voeten aan mogen geven aan de hand van het thema 'verbondenheid en verbindingen met Huize Winterdijk'. De opbrengt van de collecte en bijdragen van sponsors was **€ 6.322,90**, een bedrag om stil van te worden, zoals Van de Craats opmerkte. Het definitieve bedrag zal in de kerkbodes van Gouda worden vermeld.

Op D.V. **zaterdag 21 september (10:00 uur – 15:00 uur)** zal er weer een familie- en verkoopdag worden gehouden. Deze keer in een vernieuwd jasje. Deze dag zal in het teken staan van ontmoeting en verbinding, onder het genot van diverse hapjes en drankjes. Verder zullen er diverse verkoopkramen aanwezig zijn voor de weekendboodschappen en er is uiteraard speciale aandacht voor boeken. Ook is er voor de kinderen voldoende speelgelegenheid en zullen er activiteiten georganiseerd worden. Wilt u deze datum alvast in uw agenda zetten?



Tweedehandsboeken

Graag komen we in contact met mensen die hun overvloedige (theologische) boeken weg willen doen. Deze boeken vormen een mooie bron van inkomsten, omdat er geen kosten gemoeid zijn met de aankoop ervan. Een telefoontje is voldoende, en we komen de boeken halen.

Contactgegevens: Evelyn van der Plas, tel. +31624400974, e-mail: winkel@huizewinterdijk.nl.

OPENINGSTIJDEN WINKEL

Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.00 uur
 Woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
 Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur
 Zaterdag van 9.30 – 12.30 uur
 Telefoonnummer: 0182 – 680 003

Ondernemers

Word vandaag nog ondernemer van Huize Winterdijk en steun onze activiteiten door het doen van een financiële bijdrage. Dit kan direct overgemaakt worden door het scannen van de QR-code.

Onze Steunstichting heeft een ANBI-status, zodat uw giften, onder voorwaarden, aftrekbaar zijn.

Rekeningnummer:
NL87 INGB 0005 5223 13

E-mail: steunstichting@huizewinterdijk.nl



Contactpersoon ondernemers:
 Johan Roos, +31614395861;
 e-mail: j.roos@huizewinterdijk.nl

Totaal ontvangen in 2023



2023	€ bedrag
Giften particulier	4.492,18
Giften editie 1 ^e editie	1.404,08
Giften editie 2 ^e editie	18.107,26
Giften editie 3 ^e editie	25.618,11
Collecten/giften kerken	40.262,38
Giften via winkel	1.529,29
Opbrengst advertenties Winterdijker	7.119,99
Opbrengst oud ijzer	1.597,00
Opbrengst oud papier	6.879,00
Opbrengst wintermarkt (winkel)	2.075,57
Opbrengst Acties	10.150,00
	119.234,86

Ontvangen in januari/februari 2024

Bedrag	Particulieren	Bedrijven	Kerken	Specifiek doel	Kassa
€ 5,00	€ 40,00				
€ 7,50	€ 15,00				
€ 10,00	€ 410,00	€ 20,00			
€ 12,50	€ 12,50				
€ 15,00	€ 225,00	€ 45,00			
€ 17,50	€ 17,50				
€ 20,00	€ 340,00				
€ 25,00	€ 625,00	€ 25,00		€ 25,00	
€ 30,00	€ 120,00				
€ 35,00	€ 35,00				
€ 40,00	€ 120,00				
€ 44,74					€ 44,74
€ 45,00	€ 45,00				
€ 50,00	€ 900,00	€ 50,00			
€ 72,54					€ 72,54
€ 75,00	€ 75,00				
€ 84,50		€ 84,50			
€ 100,00	€ 400,00	€ 100,00		€ 200,00	
€ 107,00		€ 107,00			
€ 114,20		€ 114,20			
€ 114,40		€ 114,40			
€ 118,30		€ 118,30			
€ 123,40		€ 123,40			
€ 143,70		€ 143,70			
€ 150,00	€ 150,00				
€ 154,90		€ 154,90			
€ 525,00	€ 525,00				
€ 1.215,05			€ 1.215,05		
			GGiN		
			Groot-Amers		
Totaal	€ 4.055,00	€ 1.200,40	€ 1.215,05	€ 225,00	€ 117,28



Van tuinderij tot *thuishaven Winterdijk*

Wie het appartement van de familie Visser in de nieuwbouw betreedt, stapt een ruimte in van rust en licht. De woonkamer geeft uitzicht op de voorzijde van het pand. In de ene fauteuil heeft meneer Visser zijn plaats. Hij praat geamuseerd en rijgt zijn verhaal met anekdotes aan elkaar. Af en toe neemt hij een slok water en zegt dan half verontschuldigend: “Ik praat veel te veel”. Zijn vrouw heeft plaats aan de andere zijde. Ze ondersteunt vooral haar man in zijn verhaal. Ze vult hem aan en draagt bij om de rode lijn van het gesprek vast te houden. Met dit echtpaar blikken we terug op de afgelopen decennia. Wat hebben ze zien veranderen? En waarom wonen ze nu hier? “De Heere heeft altijd voor ons gezorgd.”

De wieg van meneer Visser stond in 1939 in Hilleegersberg. Destijds was dit een zelfstandige gemeente, later werd dit een onderdeel van de stad Rotterdam. Uit zijn kindertijd diept hij nog talloze herinneringen op. Zo vertelt hij dat de Duitsers - die hij en zijn familie 'moffen' noemden - aan kwamen rijden over de dijk die langs hun woning liep. Aan deze dijk lag het tuindersbedrijf van zijn ouders. "Ik rende als kind van vier jaar naar beneden om m'n ouders te waarschuwen. De mannen die niet wilden mobiliseren, renden dan naar de kassen. Ze gingen tussen de tomatenplanten staan. Daar kwamen de Duitsers je nooit zoeken." Ook later tijdens razzia's diende de tuinderij als schuilplaats. "Als er dan een razzia was, bleven ze slapen. Ze legden zich op een deken met een kussen in een rietmat en rolden deze op als een cocon. Op deze manier is er nooit iemand gepakt."

Pepermuntje

Hij was kind in een andere tijd. Het gezin ging naar de Gereformeerde Gemeente aan de Boezemsingel in Rotterdam waar dominee Kersten stond. "In de kerk kregen we dan een kwart pepermuntje. M'n vader brak het in vier stukken. Dit was het enige snoepje dat we de hele dienst kregen."



Toch was er geen armoede. "Omdat m'n ouders een tuinderij hadden, was er altijd genoeg te eten. Zo kwamen er ook studenten van de theologische school van de Gereformeerde Gemeente bij ons eten, omdat er bij ons altijd genoeg was. M'n ouders deelden ook graag uit, er aten altijd wel een paar mensen die het minder hadden mee." Ook tijdens de oorlog was dit voor hem duidelijk merkbaar. "Wij verkochten groenten langs de straat. Er was toen een enorm tekort en er stond altijd wel een rij. Op een gegeven moment kwamen we er zelfs achter dat iemand voor in de rij veel groenten kocht en dit achter in de rij weer met winst ging verkopen. Toen m'n ouders hier achter kwamen, hebben ze een andere verkoopconstructie bedacht", zo vertelt de 85-jarige Visser lachend. Nooit vergeet hij meer dat hij mensen met extreme honger zag. "Zo zag ik iemand staan te vissen op de dijk. Toen hij een visje had gevangen at hij het direct rauw op." De voedseldroppingen vond hij als kind een sensatie. "Je zag de Engelsen dan eerst rookbommen gooien en vervolgens kwamen de pakketten. Ik zie het nog steeds voor m'n ogen gebeuren." Hij ging de laatste jaren van de oorlog naar de lagere school in Hilleegersberg. Aansluitend zou hij naar de tuinbouwschool in Bleiswijk gaan, maar z'n vader vond het beter als hij gelijk aan de slag ging in zijn bedrijf. Uiteindelijk behaalde hij in vier jaar de avondschool op het gebied van tuinbouw.

De Banier

Mevrouw Visser werd geboren in Utrecht, na de Tweede Wereldoorlog. Ze had een rustigere kindertijd. "M'n moeder was niet zo van al dat leren en ze vond dat ik maar snel thuis aan de slag moest." Het gezin woonde tegenover drukkerij De Banier, waar haar vader bedrijfsleider was. Daar heeft ze dan ook veel gewerkt. "Van inpakken tot administratief werk, ik deed er eigenlijk van alles." Armoede heeft ze nooit gekend, hoewel ze ook onderschrijft dat alles toen anders was dan nu. Hoe meneer Visser en mevrouw Visser bij elkaar kwamen, wil ze wel vertellen. "Een meisje bij ons uit de kerk ging in de buurt van Hilleegersberg wonen. Ze had een vriendin en dat was ik. En zo kwam ik over de vloer bij m'n latere man thuis." Ze had nog wel wat uit te leggen. "Zo'n jongen uit Rotterdam vond iedereen maar een eind weg. Toen was het nog best een reis om van Utrecht naar Rotterdam te komen."

Tuinderij

Ze trouwden en vestigden zich in Hilleegersberg. Ze voelden zich er thuis. Hun vier kinderen - drie meisjes en één zoon - werden er geboren. Ze kerkten in Rotterdam Centrum waar Visser bijna 20 jaar diaken was. De burgerlijke gemeente ging echter over



op onteigening van het stuk grond waar ze woonden en werkten en gaf hen startkapitaal om ergens anders opnieuw te beginnen. En dit werd Nieuwerkerk a/d IJssel. “Samen met m’n broer zijn we weer begonnen” zo vertelt meneer Visser. Ze gingen wonen op een steenworp afstand van het bedrijf en woonden daardoor net in Capelle a/d IJssel; ze woonden er bijna veertig jaar. Na vele jaren stopten ze het bedrijf. “Niemand van onze kinderen had de ambitie om het voort te zetten. Daarnaast kreeg ik hartfalen, waardoor ik wel moest stoppen.”

Ambt

Het ambtelijk werk loopt als een rode draad door het leven van Visser. “Ik zat eerst in de kerkenraad in Rotterdam, maar deze gemeente hield op te bestaan.” Toen ze verhuisd waren stond hij in Nieuwerkerk a/d IJssel weer snel op het tweekerk. “Ik begin er niet meer aan”, zei ik eerst opstandig. Maar ’s nachts werd m’n wil door de Heere toch omgebogen.” Als diaken – en de laatste jaren als ouderling – deed hij veel. Zo las hij iedere zondag een preek, gaf hij catechisatie en ging op huisbezoek. “De Heere gaf mij de lust en de vreugde en mijn vrouw was tot grote steun.” Toch benadrukt hij dat de zonde de mens zo aankleeft. “Ook in het ambtelijk werk moet je voor veel bewaard worden.” En het was lang niet altijd eenvoudig. “Ik heb daar zo vaak ellendig onderaan de preekstoel gestaan. Dan wist ik echt niet hoe het moest. Toch werd ik altijd weer geholpen.” Visser laat in z’n hart kijken als hij vertelt dat hij de mogelijkheid van zalig worden heeft gezien. “Ik heb gezien dat er hulp is besteld bij een Held. Maar m’n worsteling en gebed is dat ik mag weten dat het toegepast mag worden.”

”

Je woont hier met gelijkgestemden en je hebt veel contacten. Dit geeft gezelligheid

Dankbaarheid

Na jaren werd het huis in Capelle a/d IJssel voor hen te groot. Ze gingen kijken bij verschillende appartementen, maar hadden nergens een goed gevoel bij. Uiteindelijk lieten ze zich inschrijven in Huize Winterdijk en na een kleine twee jaar was er plaats. Ze wonen intussen tot volle tevredenheid in de nieuwbouvvleugel van Huize Winterdijk. “Je woont hier met gelijkgestemden en je hebt veel contacten. Dit geeft gezelligheid. En toch heb je alle vrijheid. We hebben in de nacht nu twee keer hulp gehad van de nachtzuster en we zijn toen heel goed geholpen. We hebben alle respect voor het personeel.” Toch kostte het ook wat tijd om te wennen. “Ik heb echt wel heimwee gehad, zo vertrouwt zijn vrouw ons toe. “Ik mis de nabijheid van m’n kinderen. Zo kwamen ze uit de kerk bij doorweekse diensten vaak koffiedrinken. Mijn kleinkinderen vochten er bijna om wie bij mij in de kerk mocht zitten.” Wat overheerst is de dankbaarheid bij hun terugblik.

Luisterend oor van de pastoraal medewerker

Met enige schroom wil meneer Krijgsman het gesprek aangaan over zijn nieuwe functie als pastoraal medewerker. “Ik ben nog maar zo’n half jaar in dienst en wil vooral niet een te grote broek aantrekken of doen alsof ik de wijsheid in pacht heb.” Toch deelt hij met overtuiging zijn diepste motivatie. “Als pastoraal medewerker moeten we juist de ouderen wijzen op de Fontein, Die geopend is voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.”

Wat doet de pastoraal medewerker in Huize Winterdijk? Krijgsman legt uit dat dit al ligt opgesloten in de naam. “Pastor betekent immers herder. Zoals een herder omgaat met de schapen die onder zijn hoede zijn gesteld, zo moet de pastoraal medewerker zich ook inzetten voor de mensen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. In zijn omwanding op aarde heeft de Heere Jezus ons voortreffelijke voorbeelden gegeven van pastorale zorg. Wie denkt dan niet aan Zijn gesprek met de Emmaüsgangers? Wat waren die mensen bedroefd, wat waren ze er hopeloos aan toe. De Heere Jezus voegt Zich bij die bedrukte mensen. En wat doet Hij? Zegt Hij: Jullie hebben het helemaal bij het verkeerde einde, stopt met al dat ongeloof. Nee, Hij lokt ze uit. Hij zegt: Wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij zo droevig. O, wat

is de Heere Jezus pastoraal in Zijn omgang met mensen die al hun hoop en moed verloren hebben. Hij geeft ze de ruimte om hun bezwaard hart te ontlasten. En dan gaat Hij de Schriften openen. De Christus moest lijden en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan. Dat onderwijs wordt gezegend. De liefde wordt opgewekt. Christus hield Zich alsof Hij verder zou gaan. Nee, ze wilden Hem bij Zich houden. Hun harten waren brandende geworden en zij zeiden: Blijf met ons; want het is bij den avond en de dag is gedaald. En Hij ging in, om met hen te blijven.” De pastoraal medewerker probeert hier uitvoering aan te geven door aan de hand van Gods Woord onderwijs te geven en ouderen aan de Heere op te dragen in het gebed. “We treden met hen in contact. We leggen bezoeken af en voeren gesprekken met hen. Dat kan ook plaatsvinden tijdens de koffiepauzes in de grote zaal of de Bijbelvertelling in Het Bakken of zomaar in de wandelgangen. Wat is het verassend hoe open ze zijn. We kregen al spoedig een vertrouwensband met hen. Wat is dat een groot goed.”

Moeite

Krijgsman is niet onbekend met het pastoraal werk. Hij was jarenlang als diaken en later als ouderling werkzaam. Hij schetst dat de ouderen in Huize Winterdijk al een lang leven achter de rug hebben. “Daarin hebben blijde en droevige zaken elkaar afgewisseld. Zo hoor ik vaak over hoogtepunten, zoals het komen tot een huwelijk, het krijgen van kinderen en het uitoefenen van een mooi beroep. Maar ik hoor ook veel over verdrietige gebeurtenissen. Het ontvallen van dierbaren, kinderen die radicaal van godsdienstige koers veranderen of kinderen die geen contact meer willen met hun ouders.” De pastoraal werker geeft dan ook aan dat het dagelijks wordt ervaren dat het uitnemendste van dit leven moeite en verdriet is.



De pastoraal medewerker moet van alle markten thuis zijn

Geloefsoefeningen

In de gesprekken die Krijgsman voert, komt hij tal van verschillende mensen tegen. "Zo kom ik ouderen tegen die vreemdeling van genade zijn. Zij beseffen dat dit op de ondergang zal uitlopen. En zijn bang dat ze niet tot het uitverkoren getal behoren. Dit kan zich uiten in een vorm van gelatenheid, die niet goed is. Ik probeer mee te geven dat we niet kunnen kijken in het Boek van Gods Besluiten, we hebben ons te houden aan de geopenbaarde wil van God, zoals beschreven in Zijn Woord. En in Zijn Woord roept Hij ons toe: Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is. Ja maar, ik kan me toch niet bekeren." Andere bewoners durven niet te ontdekken dat er werkzaamheden zijn geweest. "Zij vragen zich af of God nu werkelijk begonnen is in hun leven. Zij leggen hun zieleraadselen wel aan mij voor. Wat is het teer werk hiermee om te gaan! Dan wijzen we hen erop dat de Heere nooit zal verlaten het werk dat Hij begon. Hij is geen land van uiterste donkerheid. Ook voegen we eraan toe, als de Heere nog niet begonnen is dat Hij dan alsnog zou willen beginnen." Maar Krijgsman ontmoet ook ouderen die met grotere verzekerdheid mogen weten dat de Heere naar hen heeft omgezien. "Maar de Heere houdt Zijn volk doorgaans kort, opdat er een leven van afhankelijkheid en aanhankelijkheid zal zijn aan Zijn genadetroon. In het donker van de nacht wil de Heere het geloof beproeven. Een oude man uit Katwijk vertelde mij eens dat in de grootste stormen de reddingsboten de zee in werden gestuurd. Ja, waarom doen ze dat? Hij vertelde dat er zo kon worden gekeken of ze op hun taak berekend zijn en dat is ook nodig als het er echt op aan komt. Welnu, zo oefent de Heere ook het geloof van Zijn kinderen." Krijgsman deelt de ervaring die hij had bij een man enige weken voor zijn sterven. "Als we hem

vroegen hoe het ervoor stond op reis naar de eeuwigheid, dan mocht hij getuigen van de stille hoop die in hem was en liet hij de tekst erop volgen, die de Heere hem voor de aandacht bracht: Mijn tijden zijn in Zijn hand. Hij is rustig afgereisd naar het Kanaän van de eeuwige rust."



Zij leggen hun
zieleraadselen wel
aan mij voor. Wat
is het teer werk
hiermee om te gaan!

Verhuizing

Als ouderen verhuizen naar Winterdijk verandert er veel voor hen. "Als pastoraal werker wil ik dan graag weten hoe het met hen ging voor zij hier kwamen wonen. Dit biedt aanknopingspunten en van daaruit vormt het een basis voor gesprek. Hier in Huize Winterdijk komen ze weer in een ander traject terecht. In een andere leefomgeving met andere burens en vaak ook met een andere dagindeling. Veel vreemde gezichten van allerlei hulpverleners. Hier wil iedereen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de gebreken van de oude dag. Als de Heere de ouderen nog wat in het leven wil sparen, dan kunnen allerlei lichaamsgebreken en kwalen voor de dag komen. En dit zien we in de praktijk: kwieke ouderen zien we in lichamelijk opzicht achteruit gaan. En we horen dan van deze en dan van die dat een zware levensbedreigende ziekte hen heeft aangetast. Ook komt het voor dat de gedachten minder worden. Wat een impact heeft het als in een huwelijk een geliefde man of vrouw van lieverlede in zo erge

mate dementerend is dat terwille van opvang en verzorging een plaats gezocht moet worden in Het Bakken. Ach, dan gaat er een zwaard door de ziel. Dan raak je elkaar voor het sterven wordt al in zekere zin kwijt."

Psalmen

Krijgsman vertelt dat hij 's morgens na de koffiepauze een stukje voorleest uit een levensgeschiedenis of meditatie. "Dan horen we wel eens dat onze bejaarden eronder geraakt waren. Dat is bemoedigend. Als we ouder worden, gaat luisteren er niet makkelijker op worden. De inspanningsboog neemt af, het geheugen wordt minder en het gehoor gaat achteruit." Op de afdeling Het Bakken houdt hij met enige regelmaat een Bijbelvertelling voor ouderen met dementie. "Ach, dan ervaar je dat we allemaal maar kleine mensjes zijn. Dan mag je al blij zijn als iemand een klein tekentje geeft dat er iets van de Boodschap gehoord werd. Na afloop zingen we Psalmen. Het liefst Psalmen die ze zelf opgeven. Dan lezen we de helft van een Psalmregel voor en dan wachten we even, en dan hopen we dat een van hen die Psalmregel zelf kan aanvullen. Ontroerend is het als we met elkaar gaan zingen en als we waarnemen dat enigen nog slechts hun lippen openen om een poging te doen de Psalm mee te zingen. Dit zijn voor mij gouden momentjes." Krijgsman sluit af door te vertellen dat hij niet weet wat van de Boodschap beklijft. "Maar dit is bij de Heere bekend. Wij moeten maar doen wat onze hand vindt om te doen. Als wij nauwelijks het oor van hen weten te bereiken, Hem staat niets in de weg om in de harten te komen met de werking van de Heilige Geest. In dat besef mogen we ons werk doen. Daarom vraagt dit werk om een biddend hart: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal. Wilt u mij de woorden in mijn mond en de zaken in mijn hart geven."

Het verhaal voor de verbouwing

In Huize Winterdijk wordt eigenlijk altijd wel wat verbouwd. Het gebouw is nooit af. Soms zijn er kleine ingrepen, soms ook grote. Dit keer wordt er gewerkt aan een grondige verbouwing van de Tuinvleugel. Maar hoe loopt zo'n proces eigenlijk? En wie maakt er de keuzes? Daarover spreken we met Eef-Jan Boon, de architect van dit plan. "Het wordt echt veel mooier. Het is er nu unheimisch met een ratjetoe aan ruimtes voor opslag, een vergaderruimte en nog enkele bewoners. Toen de laatste bewoner weg was, ontstond er ruimte om de héle Tuinvleugel te herzien. Dat zijn we nu aan het doen."

De architect die tekende voor dit project is een bevlogen mens. Hij is al jarenlang architect en tekende van alles. Van villa's op maat, kantoor- en bedrijfsgebouwen, woongebouwen tot dit zorgproject in Huize Winterdijk. "Bij iedere opgave zoek ik naar de essentie van de opgave en probeer ruimtelijke kwaliteit toe te voegen, zodat de situatie of het gebouw er beter van wordt. Ik beleef buitengewoon veel voldoening aan ieder project dat waarde toevoegt voor de gebruikers" Iedereen weet dat een architect de tekeningen maakt. Maar is dit het enige? Eef-Jan vertelt dat er veel meer bij komt kijken. "Toch begint het wel bij het ontwerp, gedragen door het idee. Mijn ervaring



is dat pas als je het idee hebt, het plan, het ontwerp, dat zaken in beweging komen, tot leven komen. Er is een plan, een doel, een droom, iets moois, er komt iets aan. Er ontstaat verwachting, verlangen. Er ontstaat ook een dynamiek tussen de opdrachtgever, de gebruikers en de architect." Boon – die werkzaam is bij Buro De Haan in Rotterdam – werkt met veel andere partijen samen gedurende zo'n proces. "Dat zijn bijvoorbeeld een constructeur, een installatieadviseur, een adviseur brandveiligheid en regelmatig is er ook aanvullende expertise vereist op het gebied van bouwfysica. Om een vergunning te krijgen moet alles ook voldoen aan wet- en regelgeving. Op dit gebied worden de eisen steeds strenger, niet alleen op het gebied van energie en gezondheid, maar ook rondom milieu moet een plan met steeds meer eisen rekening houden. Enerzijds dus tekenen, en verbeelden, ik noem het poëzie, anderzijds de hele praktische fysieke kant om het ook daadwerkelijk te realiseren. Maar het komt pas tot leven als het gebruikt wordt door mensen. Voor mij is het betekenisvol als poëzie samensmelt met alledaags gebruik." Eef-Jan Boon benadrukt dat het maken van een ont-

werp een teamprestatie is, waaraan meerdere mensen werken.

Donker en somber

Welke vraag kreeg deze architect vanuit Huize Winterdijk? "Ik kreeg te horen dat er een tekort was aan goede zorgkamers en een fijne centrale huiskamer. De vraag was, help ons om hier een plan voor te maken en kom vooral met ideeën. Cor van de Craats heeft ons geprikkeld om met ideeën te komen. Dit plan is ontworpen in wat we de Tuinvleugel hebben genoemd, het mooiste stukje van Huize Winterdijk omdat het direct aan de tuin grenst. De grote centrale huiskamer ligt in het hart van het plan en biedt al vanaf de gang zicht op de tuin, zodat de donkere sombere middengang direct contact krijgt met het woonprogramma én zicht op de tuin." Eef-Jan is er duidelijk over dat dit plan een enorme verbetering gaat worden. "Het is er nu wat unheimisch met een ratjetoe aan ruimtes voor opslag, een vergaderruimte en nog enkele bewoners. Maar de mensen die aan de tuin woonden hadden er een geweldige plek, eerlijk is eerlijk. Toen de laatste bewoner weg was ontstond er ruimte om de héle Tuinvleugel opnieuw te herzien."

Proces

Tijdens het proces van tekenen wordt er veel meegedacht. “We hebben twee inputrondes georganiseerd. Na de fase voorontwerp is het plan beoordeeld door de cliëntenraad, het zorgteam en het bestuur. Hieruit kwam zeer waardevolle feedback die we hebben verwerkt in een aanpassingsronde. Datzelfde is ook gebeurd na de fase definitief ontwerp. Aan het einde van die fase zijn er ook nog enkele aanpassingen gedaan aan de plattegronden en bijvoorbeeld ook de indeling van de badkamer.” Eef-Jan legt uit dat hij altijd werkt van grof naar fijn. “Eerst is er een globaal idee, dan de nadere invulling tot steeds meer detailniveau. Bij een interne verbouwing in een betonnen gebouw ligt dat wel wat anders, omdat de randvoorwaarden en beperkingen voor een groot deel al aanwezig zijn. De eerste zoektocht was: hoe zorg ik ervoor dat bewoners het hier goed hebben en meer onderling contact kunnen krijgen? De oplossing voor deze probleemstelling is gevonden in het ontwerp van de plattegrond. De huiskamer ligt centraal in het plan, we breken één betonmuur eruit, breken de gangmuur hier open en zorgen ervoor dat bewoners rond kunnen lopen vanuit de gang de woonkamer in, dan via de leefkeuken en groene fitnessruimte weer terug naar de gang. In de gang zijn zitbanken ontworpen waar je elkaar kunt ontmoeten of gewoon even lekker kunt zitten.”

Daglicht

De belangrijkste uitgangspunten in het nieuwe ontwerp waren om te zorgen voor meer licht en lucht. “Dit gebouw heeft een middengang. Dat zorgt ervoor dat het donker is en je je snel opgesloten voelt. Het is een gedateerde gebouwstructuur die nu niet veel meer op deze manier wordt toegepast. Het is wel super efficiënt, omdat je aan beide zijden van de gang ruimten kunt benutten. Maar je verliest iets heel belangrijks: daglicht en contact met de natuur. Dat probleem hebben we binnen alle beperkingen zo ver mogelijk teruggedrongen bij de nieuwe Tuinleugel.” Als de verbouwing klaar is, ontstaat er een levendige gang met daaraan nieuwe kamers waar zorg wordt verleend aan ouderen in de avond van hun leven. “Een stevige ingreep brengt daglicht tot in de gang. Er ontstaat bovendien via de woonkamer zicht naar de groene tuin met de waterpartij.



Ook komt er een fijne woonkamer waar oudere mensen liefdevol worden verzorgd door betrokken personeel. Waar ruimte is voor ontmoeting, waar je met elkaar kunt eten, samen kunt koken, kunt zingen, lezen of een dutje doen in de ochtendzon. Mensen worden oud en hebben zorg nodig. De plek waar dat gebeurt en hoe dat is ontworpen, doen ertoe. Met dat bewustzijn is dit ontwerp tot stand gekomen. Ik hoop op een voorspoedige bouwperiode en vooral op een waardevolle ruimtelijke bijdrage aan het dagelijkse leven van de toekomstige bewoners en het personeel.”

Jubileum

Janine Blom, Lianne Dammers en Alberdina van Zomeren waren alle drie 12,5 jaar in dienst. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum en zijn blij met hun grote bijdrage aan onze organisatie.



Onze zeer gewaarde pastoraal medewerker meneer Den Harder heeft met bewoners en medewerkers herdacht dat hij 12,5 jaar aan Huize Winterdijk verbonden was. Wij feliciteren hem vanaf deze plaats en spreken de wens uit dat hij nog enige tijd zijn belangrijke werk bij ons mag doen.



23 januari 2024 mocht een van onze bewoners, mw. H. Zwambach – Deelen de bijzondere leeftijd van 100 jaar bereiken. De burgemeester van Gouda, de heer Verhoeve, kwam haar daarmee feliciteren. Korte tijd later, op 14 februari, is mevrouw Zwambach overleden. De Heere gedenke de nabestaanden.

Er is geld opgehaald door de bewoners voor het ouderenhuis van Stichting Bethlehem in Zuid-Afrika. Ds. J.A. Weststrate heeft de cheque twv € 3.000 overhandigd toen hij daar 21 februari 2024 was.



Het Winterdijk Projectkoor

Onder de bezielende leiding van Janine Blom is met een projectkoor geoefend voor een zangmiddag ter gelegenheid van Advent.



Deze trouwring ligt al maanden in Huize Winterdijk. Er staat ingegraveerd: 'Hans 7-4-2009'. Is deze van u? Neem dan even contact op met de receptie.



Anne Verduijn:

Als je je werk met liefde doet, krijg je dat ook terug

Wie zijn de gezichten van de zorg? Wie werken er in Huize Winterdijk? Iedere uitgave stellen we iemand voor. Dit keer spreken we met Anne Verduijn. Zij werkt op De Oever. Deze afdeling is de afgelopen periode grondig verbouwd. Medewerkers en bewoners waarderen de nieuwe afdeling. “De bewoners moesten in het begin een beetje wennen aan de nieuwe locatie, maar vonden de ruimte prachtig. Nu zeggen ze met regelmaat dat ze blij zijn dat ze hier mogen zijn, omdat het zo gezellig is en ze genieten van het mooie uitzicht op de tuin.”

De 18-jarige Anne Verduijn werkt sinds anderhalf jaar in Huize Winterdijk als welzijnswerker. Dit houdt in dat ze zorgdraagt voor de begeleiding van bezoekers die dagbesteding krijgen op afdeling De Oever. Naast haar werk volgt ze de opleiding maatschappelijke zorg op het Hoorn-

beeck College in Gouda. Ze begint haar dag altijd om half negen. De bezoekers komen meestal rond half tien naar de afdeling. “Tot die tijd heb ik de gelegenheid om me in te lezen en de activiteiten voor te bereiden. Iedere morgen is er een zaalactiviteit voor het hele huis of wordt er met de groep een activiteit gedaan. Tussen de middag zitten wij bij het eten om bewoners te helpen bij wie dat moeilijk gaat. Hierna rusten de bewoners en hebben wij tijd om de activiteit voor de middag voor te bereiden of individuele activiteiten aan te bieden. Op werkdagen is er iedere middag ook een activiteit. Rond vier uur gaan de mensen weer naar huis. Wij ruimen op, rapporteren en werken nog aan taken”, zo vertelt Anne.

Bezoekers

Welke bezoekers komen er naar deze dagbesteding? “Bij ons komen de mensen met een WMO-indicatie”, zo legt Anne uit. “De meeste bezoekers wonen niet in Huize Winterdijk. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen dagbesteding krijgen. In de meeste gevallen gaat het om beginnende dementie, de ziekte van Parkinson, psychische ziektebeelden of verslechterende zelfzorg. Soms wordt er ook een indicatie afgegeven in verband met eenzaamheid.” Deze dagbesteding voorziet in een duidelijke behoefte. Door deze dagbesteding kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, worden mantelzorgers ontlast en eenzaamheid tegengegaan.





”

Als de bewoners genieten,
geniet ik even hard mee

Eind vorig jaar is De Oever grondig verbouwd. De vorige ruimte werd veel te klein. Dit was een donkere ruimte zonder keuken. “Daar konden we eigenlijk geen goede dagbesteding geven. Vandaar dat er plannen zijn gemaakt voor deze verbouwing. We komen nu elke morgen in een ruimte die heel veel gezelligheid uitstraalt. Het werkt een stuk fijner omdat we nu een ruimte hebben die overzichtelijk en efficiënt ingedeeld is. Zo kunnen wij de hele ruimte overzien. Ook hebben we nu een keuken met een kookplaat en ruimte genoeg om twee keer per week met de bewoners zelf een maaltijd te koken. De bewoners moesten in het begin nog een beetje wennen aan de nieuwe locatie maar vonden de ruimte prachtig. Nu zeggen ze met regelmaat. Ik ben zo blij dat ik hier mag zijn, het is hier zo gezellig. Ook genieten ze van het mooie uitzicht op de tuin.”

Klederdracht

Anne geniet van haar werk. Ze kan genoeg anekdotes vertellen. “Een poosje geleden hadden we kleding van vroeger in bezit om daar een activiteit mee te doen. Ook klederdracht uit Spakenburg. Mijn collega en ik vonden dat zo mooi dat we gauw die lange rok met dat kapje hebben aangetrokken en even naar de bewoners van Het Bakken zijn gelopen. We moesten zo lachen om de reactie van de bewoners. Eén bewoner zei: nou gefeliciteerd hoor met jullie huwelijk. Feliciteer ook je man maar. Nadat ik uitgelegd had dat ik nog maar 17 was en dat het klederdracht

was, moest ze hartelijk lachen.” Ook kijkt ze met plezier terug op de dagtocht. “We hebben een rondvaart gedaan over de Kaagse plassen. Het was prachtig weer en de bewoners hebben zitten genieten. Als de bewoners genieten, geniet ik even hard mee.” Ook geniet ze van alle momenten waarbij de bewoners het naar hun zin hebben tijdens de activiteiten of de gesprekken die daaruit voortkomen. “Dit kan serieus zijn of vol humor.”

Liefde

Deze welzijnswerker geeft ook aan dat het werken met deze doelgroep niet altijd makkelijk is. “Moeilijke momenten zijn toch wel als bewoners die je weken of maandenlang op de groep hebt gehad, wegvallen. Zeker als het dan plotseling is. Je hebt activiteiten met bewoners gedaan en veel gesprekken met ze gehad. De meeste zag je bijna elke dag wel. Dat is altijd moeilijk.” Anne is helemaal op haar plek binnen deze organisatie: “De sfeer in Huize Winterdijk is heel fijn om in te werken. Ik werk met onwijs lieve collega’s. Het zijn stuk voor stuk heel verschillende en hele fijne mensen. Ook de bewoners in Huize Winterdijk zijn heel hartelijk. Er zijn verschillende bewoners die ‘s morgens even komen aanwaaien voor een gezellig praatje. Als je je werk met liefde doet, krijg je dat terug. Ook is het waardevol dat iedereen dezelfde identiteit heeft. Hier komen vaak mooie gesprekken uit voort. Huize winterdijk is voor mij hierom een hele veilige omgeving en werkplek.”

MAATWERK IS ONS VAK!

- Verbouwingen
- Aanbouw
- Dakkapellen Mob. 06 - 30726482
- Kozijnen of 06 - 30258577
- Interieurwerk
- Tegelwerk
- Onderhoud en renovatie
- Machinale houtbewerking

de Pater
Timmer- en onderhoudsbedrijf

Benedenberg 24, 2861 LG Bergambacht
Tel./Fax 0182 - 352602 / 354059
hcdepater@klikafe.nl · antondepater@klikafe.nl

de Knecht 
hoveniers

van  Leeuwen
auto's

1974

Met plezier op pad

Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. Welkom bij ons familiebedrijf met een betrokken en gedreven team van 20 specialisten, voor u en uw auto!



www.vanleeuwenautos.nl

PROJECTSERVICE ZUIDWEST B.V.

Onze specialiteit: vloerafwerkingen, zonweringen, meubilair, wandpanelen en verlichting.



GRATIS ADVIES
AAN HUIS!

SCHERPE
PRIJZEN!

WERKZAAM DOOR HEEL NEDERLAND

www.projectservicezuidwest.nl

info@projectservicezuidwest.nl

Tel. nr. 085-7603700

Gods Woord wereldwijd verspreid



Uw gift
is van harte
welkom!



Ons rekeningnummer:
NL96 RABO 0129 4451 18
t.n.v. Gereformeerde Bijbelstichting
gbs.nl/steun-ons-werk/geef-een-gift/

Nijverheidstraat 21 • Leerdam (0345) 61 01 55
www.gbs.nl



GEREFORMEERDE
BIJBELSTICHTING

Bakker Meubelen: de woonexpert in Haastrecht

2.000 m²
SHOWROOM



WONEN



VLOEREN



FAUTEUILS



GORDIJNEN



SLAPEN



KASTEN



- Van landelijk tot modern
- Persoonlijk advies



- Personenlift aanwezig
- Haal en breng service

Gebr. Bakker & Zn.

Sinds 1860

WONINGINRICHTING

www.bakkermeubelen.nl

Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.



Hoogstraat 32 en 55 Haastrecht | 0182-501313/502230
GRATIS parkeren aan de achterzijde Blekerstraat 11 (via industrieterrein Galgoord)



Stijlvolle keukens

ALLES IN HUIS OM EEN THUIS TE MAKEN



Esthetiek in elke hoek

Laat je inspireren door onze
nieuwste keukencollectie.

Wij zijn meesters in maatwerk
en kunnen u met unieke,
sfeervolle 3D impressies
perfect adviseren!



HOOFDSTRAAT 11-13
BERGAMBACHT

SOET

SOETWONEN.NL
0182-351 518

COMPLEET IN WONEN